

NIEUWSBRIEF Purmerkerk zondag 5 februari 2023

Deze zondag gaat Ds. Ben de Boer voor. Hij stelt zich hieronder voor. Hij kwam met de Purmerkerk in aanraking door Anne Heijne uit Jisp; bij de ouderen onder ons waarschijnlijk nog bekend. Zij komt zondag ook naar de Purmerkerk.

Ds. Ben de Boer: "Als gastvoorganger ben ik een nieuw gezicht in de Purmerkerk. De afgelopen vier jaar was ik als 'bijstand in het pastoraat' verbonden aan de Hervormde Gemeente van Jisp. Toen deze geloofsgemeenschap samenging met de Protestantse kerk van Wormer zat mijn werk erop. Ik was daarnaast ook vooral iets anders: geestelijk verzorger voor de GGZ in Amsterdam (Arkin). De zorginstelling die hulp biedt voor mensen met psychiatrische aandoeningen en verslaving. En dat ben ik nog steeds."

Zondag 5 februari 2023,

Voorganger: Ds. Ben de Boer

Organist: Niek Hartog

Bestemming collecte: Kerk in Actie

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente De Purmer

Bij de dienst

Het is in de kerk de tijd van *Epifanie*. We horen veel over Jezus die wonderen doet en mensen geneest. Ingewikkeld als je dagelijks met mensen praat die maar niet beter worden. Geplaagd worden door wisselende stemmingen en stemmen in hun hoofd. Misschien heb ik om die reden ook wel gekozen voor de lezing uit Marcus 8. Het is een beetje vreemd verhaal. Het gaat over een blinde man die door Jezus wordt genezen met aarde en speeksel. Jezus houdt geen schone handen. Het gaat ook niet in één keer, maar met vallen en opstaan. Jezus blijkt geen tovenaars. Maar vooral een mens die zorgdraagt voor anderen die kwetsbaar zijn. Op die manier laat hij ons ook het gezicht van God zien: een God die geen toverstok bezit, maar wel mensen inspireert om zorg te dragen voor de wereld. Om alles wat er kwetsbaar is te behoeden. Een mooie taak. Zeker. Maar ook vermoeiend. Ook daar zal het over gaan.

Ds. Ben de Boer

Orgelspel

Welkom en kaarsen

Lied 283

Stilte en Bemoediging

Inleiding op de dienst

Lied 146a, 1.6.7

Gebed

Lezing: Marcus 8: 22-26



Lied 534

Overdenking

Orgel

Lied 811: 1,3

Gebed - stil gebed - Onze Vader

Collecte voor Kerk in Actie

Slotlied 978: 1,3

Zegen

Beantwoording met lied 415 vs 3

Overzicht diensten Purmerkerk 2023

datum	predikant	organist	diaconie bestemming	Bijzonderheden
5 februari	Ben de Boer	Niek Hartog	Kerk in Actie	
12 febr	Henri Fölich	Martin Sikkema	Artsen Zonder Grenzen	<i>kindernevendienst</i>
19 febr	Liesbeth Baars	Martin Sikkema	Stichting Bartimeus voor slechtzienden en blinden	Carnaval
26 febr	<i>géén dienst</i>			
5 maart	Ina Slot	Niek Hartog	World Servants	
12 maart	Klaas Vos	Agnes Kaufman	Stichting Vluchteling	
19 maart	Henri Frölich	Marcel Settels	Stichting Wilde Ganzen	<i>kindernevendienst en optreden van Ars Musica</i>
26 maart	Marlène Visschers	Martin Sikkema	Nederlands Bijbelgenootschap	<i>Afscheid van Martin</i>

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.

Bankrekening NL85INGB0000164069 Hervormde gemeente 'De Purmer' 1481 AP PURMER

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte:

"Beheer en onderhoud Purmerkerk".

Nieuws van de kerkenraad

- De maand januari is landelijk voor de PKN kerken de maand van de kerkbalans. Dat betekent dat de leden gevraagd wordt om een financiële bijdrage voor de eigen kerk. Dat is dan voor onderhoud van het kerkgebouw, salaris dominee, voorganger, organist. De stookkosten van de kerk zijn ook heel hard gestegen.

En relatief simpele zaken als het isoleren van het dak van de pastorie en het dak van de nevenruimte zijn duurder geworden door duurdere bouwmaterialen.

Tijdens de corona zijn er leden overgegaan op periodiek overmaken en er zijn ook mensen die alles liever cash doen na afloop van de dienst. We vragen iedereen om op de eigen wijze een bijdrage voor 2023 te geven. De kerk heeft een ANBI status, dat betekent dat u de gift kunt aftrekken van de belasting.

U kunt de jaarlijkse bijdrage overmaken op Bankrekening NL85INGB0000164069

ten name van de Hervormde gemeente 'De Purmer' 1481 AP PURMER

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming: jaarlijkse gift.

- Helaas voor ons zal de organist Martin Sikkema gaan verhuizen naar de Achterhoek. Dat betekent dat we vanaf 1 april op zoek zijn naar een pianist of organist. Iemand die de dienst muzikaal kan ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving attendeer die dan op deze vacature, we zijn blij met iedere hulp. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel 06-10086916.
- De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 14 februari om 14.00 uur in de Nevenruimte van de Purmerkerk. Uit het boek: "Eenvoudig leven" hoofdstuk 4 "verdeling van schaarste" gaan we dan in op de tekst Genesis 26:12-31. Dit hoofdstuk gaat over water en schaarste. Water speelt in Bijbelverhalen een belangrijke rol. Ook in onze rituelen is water belangrijk. Liesbeth Baars leidt deze studiegroep.
- Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bij wonen maar niet over eigen vervoer beschikt neem dan contact op met Carla van Es, (06-51172530) zij zal proberen vervoer te regelen.
- Vanaf 1 januari blijft de digitale nieuwsbrief wekelijks verstuurd worden maar zal de papieren nieuwsbrief maandelijks worden opgestuurd. Het lukt niet om de Nieuwsbrief op tijd bij de mensen op de mat te laten vallen. Daarom maken we een maal per maand een papieren versie met daarin het kerkrooster, de nieuwsberichten van de kerk en de regio, een gedicht, lied of gebed dat bijzonder was de maand daarvoor. Het zal dan een iets dikker exemplaar zijn.
- De toestemming voor het benoemen van een nieuwe dominee is inmiddels afgegeven door de Classis Noord-Holland en ook de solvabiliteitsverklaring is afgegeven. Deze maand zal de beroepingscommissie gesprekken voeren.

Nieuws uit de regio

- Voor de noodopvang van vluchtelingen in de drie grote tenten op de Baanste Noord is behoefte aan warme winterkleding en kinderspeelgoed en vrijwilligers. Degene die willen helpen kunnen zich melden bij de NLpleinen van de bibliotheek in Purmerend of Edam-Volendam of mailen naar noodopvangbaanste@purmerend.nl. Ook spullen zijn van harte welkom, zoals kinderspeelgoed en fietsen. U kunt dit per mail melden aan noodopvangbaanste@purmerend.nl. Zij nemen dan contact met u op.

- Op de site van Laag Holland staat een goed overzicht van alles wat er te doen is in Purmerend en de regio Waterland: [De UITagenda van Laag Holland | Laag Holland](#)
- Op 26 februari is er een extra filmvoorstelling over Purmerend in de jaren 60 en 70 in het Filmhuis in de Kerkstraat. Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij de Vereniging Historisch Purmerend op: zaterdag 28 januari tussen 13.00 en 16.00 uur tijdens de inloopzaterdag en op woensdag 15 februari tussen 10.00 en 12.00 uur. Kanaalkade 10, 1441 LA Purmerend.

[Zondag 26 februari 2023 - 14.00 uur, extra filmvoorstelling : Purmerend in de jaren 60-70 - Vereniging Historisch Purmerend](#)

- De gemeenten in de Zaanstreek organiseren samen een theatervoorstelling onder de titel 'De poppenspeler van Warschau'. Deze muzikale vertelvoorstelling is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, gezien vanuit het perspectief van vriend en vijand. Het verhaal speelt zich af in het getto van Warschau tijdens de Tweede Wereldoorlog en is een vertelling over hoe hoop levend blijft in tijden van oorlog en chaos. Op 17 februari om 20.00 uur in de Kogerkerk, Kerkstraat 14 Koog aan de Zaan. Toegang 7,50 (inclusief consumptie). Een trailer is [hier](#) te vinden. Reserveren kan [hier](#).

Gedichten en citaten

Alle tijd nemen is de beste manier om geen seconde te verliezen (*Nico Bouvier*)

Bijziende

De wereld, waar ik door loop zonder bril,
bestaat alleen uit vlekken en uit vegen.
De vlekken staan voor 't grootst gedeelte stil,
terwijl de vegen allemaal bewegen.

Mijn vrienden zeggen: doe toch niet zo dwaas
zet toch een bril op. Al dat malle turen.
Maar ze beseffen niet, hoe juist dat waas
mij helpen kan het leven te verduren

Ik zie de rozen wel maar niet de luis
en ik zie wel de balk en niet de splinter,
en ik zie nooit de rommel in uw huis,
en ik zie alles hier en nooit iets ginter.

Wel zit ik altijd in lijn zeventien
terwijl het twee moet zijn. En wel val ik voorover
de trappen af, omdat ik niet kan zien
waar ze beginnen, maar daartegenover

zie ik zo nu en dan een kangoeroe
met een bruin jonkie, op het Leidseplein.
Erg lief is dat, al geef ik later toe
dat het geen kangoeroe geweest kan zijn.

Zo staat het dus. En ik ga kippig door
en zeg: hallo Mies, tegen een pastoor ...

Door Annie M.G. Schmidt

